



**BLAUWE
ZONDAG**

DOCUMENTATIE

Kermis zonder prikkels

Het ene kind kan beter tegen al het geluid, de drukte, de lichtflitsen en het gezwierzwaai om hem heen dan het andere. Dat geldt ook voor grote mensen. Om rekening te houden met iedereen die niet zo goed tegen al die prikkels kan op de kermis, bestaat sinds 2012 de speciale kermisdag Blauwe Zondag. Tussen 12:00 en 14:00 klinkt er dan minder muziek en geluid op de kermis. Er zijn geen lichtflitsen en de ritten verlopen wat rustiger. Zo kunnen mensen die anders niet zouden gaan, toch eens een leuke middag op de kermis hebben!

Via [deze link](#) kom je nog meer over deze bijzondere kermisdag te weten.





BLAUWE ZONDAG



DOCUMENTATIE

Autisme

- www.autisme.nl/autisme-in-het-kort
- www.autismewegwijzer.nl/wat-is-autisme

Niet alleen mensen met een vorm van autisme

Blauwe Zondag is ontstaan doordat Tilburger Gijs Franken ondanks zijn vorm van autisme ook eens naar de kermis wilde. In 2014 werd zijn idee voor een prikkelarme kermis benoemd tot een officiële dag op de kermis: Blauwe Zondag. Ook mensen met epilepsie of niet aangeboren hersenletsel vinden het fijner als er minder prikkels zijn. Je hoeft dus niet per sé een vorm van autisme te hebben om blij te zijn met Blauwe Zondag.

Wil je nóg meer weten over autisme? Bekijk de filmpjes en links op de volgende pagina!





BLAUWE ZONDAG



DOCUMENTATIE

Filmpjes:

- www.schooltv.nl/autisme
- www.schooltv.nl/het-is-niet-besmettelijk
- www.schooltv.nl/als-je-autistisch-bent
- www.schooltv.nl/leven-met-asperger
- www.hetklokhuis.nl/epilepsie
- www.youtube.com/wat-is-autisme

Leuke links:

- www.autisme.nl/blauwe-zondag-tilburg
 - www.blauwezondagtilburg.nl
 - www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen
-